

*In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.
Johannes 14 vers 2*

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, maar ook verdrietig om haar heengaan, delen wij u mee, dat na een geduldig gedragen ziekte, de Heere uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

Winy van Toor - de Haan

* 29 februari 1944

† 22 mei 2021

Bergambacht: Klaas van Toor
Zetten: Harrie en Annemieke
Constantijn, Annalinde, Florian
Lopik: Jeroen
Polsbroek: Wouter en Lydia
Ezra, Hannah, Rebekka, Jiska en Davita
Meerkerk: Hugo en Sanne
Nathan
Schoonhoven: Eelco en Marina
Bergambacht: Arend-Jan en Gerdina

Godevaertshoef 5
2861 WC Bergambacht

Condoleren kan schriftelijk, via bovenstaand adres.

De dankdienst voor haar leven zal D.V. donderdag 27 mei om 13.30 uur in besloten kring worden gehouden in de Laurentiuskerk in Bergambacht. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Dijklaan 97 te Bergambacht.

U kunt de dankdienst meekijken via uwbegravenisverzorger.nl/meekijken.